

SHUTR

FOTOMAGAZINE

4 WERK IN UITVOERING

WAPENSTILSTAND FARC

Marielle van Uitert



De laatste dagen van de FARC in de jungle vastleggen, dat was het doel van oorlogsfotograaf Marielle van Uitert en journalist Sytske Jellema. En daarin zijn ze geslaagd. Ruim een half jaar geleden zochten ze contact met de persafdeling van de Colombiaanse rebellenbeweging. Ook stuurden ze Twitter-berichten naar de Nederlandse Tanja Nijmeijer. Tanja sloot zich in 2002 aan bij de FARC. "We wisten dat de vredesonderhandelingen tussen de organisatie en de Colombiaanse regering al ver gevorderd waren. Er zat druk achter, maar we kregen geen groen licht, dus ik richtte me op andere projecten. Tot ik ineens een privébericht van Tanja kreeg waarin stond dat we met spoed naar

'WE HEBBEN
ECHT DE
LAATSTE
DAGEN VAN
DE FARC IN
DE JUNGLE
VASTGELEGD.'

de FARC mochten komen. Dat was onwerkelijk", legt Marielle uit.

De rebellenbeweging, verantwoordelijk voor duizenden doden, aanslagen en ontvoeringen, gaf de dames zo min mogelijk informatie, zodat ze niets naar buiten konden brengen. "Voordat we naar Colombia vertrokken, kregen we een berichtje dat we over drie dagen bij een landweggetje moesten zijn. Heel vaag. Na dit sms'je zijn we meteen vertrokken."

En dan ben je ineens in het kamp van de FARC. "Het voelde alsof we op visite kwamen. We waren niet bang, maar natuurlijk wel op onze hoede. Het was rustig in de jungle, er werd niet gevochten. Ik fotografeerde vooral het kameraadschap, want het

is een soort familie. Soms lag ik uren achter een struik om een mooi beeld te schieten. Het was heel anders dan oorlogsgebieden fotograferen. Het gaf me rust, maar ik moest wel sprokkelen naar beeld, omdat er niet veel gebeurde."

Na vier dagen verlieten Marielle en Sytske de jungle. Toen ze weer telefoonbereik hadden, kregen ze bericht dat de wederzijdse wapenstilstand getekend was. "We hebben dus echt de laatste dagen van de FARC in de jungle vastgelegd. Het is een historisch document"

Op 10 november verschijnt *Duizend ogen*, een verzamelwerk van tien jaar oorlogs- en conflictfotografie door Marielle. 

www.parafotouniversum.nl